

Texten är automatiskt genererad. Vi har i nuläget endast möjlighet att erbjuda transkriberingar i obearbetad form.

Att vara ung och hbtq i en landsbygd kan ofta upplevas som ensamt. Framför allt kan vara svårt att träffa andra likasinnade. En anledning är att det många gånger saknas fysiska hbtq mötesplatser i landsbygden. Så vad behöver göras för att skapa mötesplatser och se till att unga HBTQ personer känner att deras landsbygd är en plats som inkluderar dem?

Du lyssnar på podden Landet. Det är en podd från Landsbyggsnätverket med mig Håkan Montelius. I mars 2021 publicerade Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, en rapport som visar att det endast finns arrangerade mötesplatser för unga HBTQ personer i var sjunde kommun. Av de 66 mötesplatser som kartlades så fanns hälften dessutom i storstadsregioner och i landsbygdskommunerna så saknas det mötesplatser helt. Detta ska vi diskutera mer i dagens avsnitt av På den landet. Med mig har jag två av de aktörer som jobbar för att skapa inkluderande mötesplatser för hbtq personer. Så först och främst och välkommen Dharana Favilla, utvecklingsledare på MUCF. Hej! Hej och välkommen! Sofia Skoglund från organisationen Lesbisk makt. Hej Sophia! Hej och du jobbar som projektkoordinator för projektet Lesbisk plats. Det stämmer bra. Hör ni varmt välkomna till podden båda två och jag tänker så att vi bara har med oss alla. Lyssnade här i samtalet att vi börjar med att definiera begreppet HBTQ person så att alla är med på vad det betyder där jag skulle vilja ge en liten kortförklaring. Absolut.

HBTQ är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och inte sex personer. Då kan man säga att H och B handlar om sexuell läggning, alltså vem du blir kär eller attraherad av. Och det handlar om hur du definierar och hur det uttrycker ditt kön och queer. Det kan vara. Det kan röra sexuell läggning, könsidentitet, relationer eller sexuell praktik.

Men det kan ju också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. Och i ett, alltså inte sex

handlar det om att ens medfödda kropp brytermot normer kring kön samt att.

Och som sagt, i våras och där såpublicerade ni på MUCF en rapport som visar attdet är ont om mötesplatser för unga HBTQpersoner generellt sett i landet,men framförallt i landsbygd och kommunerna där de saknas helt.Vad beror det här på? Ja, det är en jättebra fråga.

Det kan bero på många saker, men det stämmer ju attvi har bara kunnat identifieraav de 66 mötesplatser som finns,alltså i 30 kommuner och de allra flesta kring Stockholm,Göteborg och Malmö. Det beror nog på väldigt många olika saker. Det kan vara så attdet finns färre hbtq organisationer eller att det finns färre resurser ute på landsbygden så att kommunerna inte tycker att de kan prioritera.Det saknas kunskap kring hur man kangå till väga för att starta upp mötesplatser och det är det vi på myndigheten finns för att hjälpatill med olika sätt. Vardet vad man kan hitta stöd om man vill starta uppmötesplatser och hur man kan få bidrag för att kunna starta upp?

Sofia, ni från lesbisk makt och framförallt detta projektet somdu jobbar med och lesbisk plats. Det handlar ju mycket om att justskapa mötesplatser ute på t.ex.Ute på mindre orter för unga, lesbiskaeller HBTQ personer. Vad är din bild av? Varför det saknasplatser? Det finns ju en föreställningom att det inte har funnits queera personer på landsbygdenoch om de väl har funnits så har de avlägsnat sigoch flyttats till storstan i ett historiskt perspektiv. Jag tänkeratt den föreställningen på ett sätt har levt kvarpå landsbygd. Det är inte en sanning, men det ären en föreställning som fortfarande lever kvar

och jag tror det handlar om en del som en prioriteradfråga för de kommuner som kanske inte har det.

Jag tror inte frågan har uppmärksammats på det sätt som den bör,utan det bör ju finnas mötesplatser där alla kan kännasig trygga oavsett vem man är. Vad kan ett exempel på en mötesplats vara? Ja, vi har en ganskabred definition av mötesplats skulle jag säga.

Vi ser mötesplatser som som det kan vara, även tillfälliga aktiviteter.Så vi har ju lokalavdelningar runt om i landet somskapar aktiviteter och

mötesplatser och det kan vara allt från aktiviteter som kan vara allt från vandringar, bokklubbar, diskussionsforum, picknickar, diverse samtalsgrupper. Vi ser mötesplatser som en bredare definition för att det vi i dag inte har tillgång till fysiska lokaler på många ställen. Det måste inte vara en fast punkt att man träffas i den här lokalen, utan det kan lika vara en aktivitet egentligen. Precis så ser vi det. Varför är det viktigt att det finns mötesplatser för just HBTQ personer? Jo, men det är ju livsavgörande i vissa fall. Vi vet ju att villkoren ser väldigt annorlunda ut för HBTQ personer, generellt unga. Men jag vill också understryka att villkoren ser väldigt olika ut beroende på var man bor i landet.

Som vi har varit inne på att det inte finns några mötesplatser på många landsbygdskommuner är ju väldigt oroande faktiskt när vi vet att dessa mötesplatser fungerar som andningshål där man kan fylla på energi, där man kan se sig själv och andra och känna sig accepterad, trygg och inte ifrågasatt och där man liksom kan vara sig själv och utforska vem man är. Det är så himla oroande hur det ser ut och att det faktiskt är livsavgörande. Faktiskt är det det handlar om. Det är vissa personer som inte vill leva och det är vissa personer som som mår avsevärt mycket sämre, bara beroende på vem de älskar eller vem de är och vart de bor.

Det är helt sjukt.

Livsavgörande, säger Sophia Darrell. Vad säger du generellt? Hur är det att vara ung och HBTQ person i Sverige idag? Ja, vi ser ju. Har du sett ett väldigt oroande mönster. Det har framkommit stora skillnader i hur unga HBTQ personer upplever sina livsvillkor jämfört med andra unga.

Man känner större otrygghet och utsätts för mer våld och har sämre ekonomi och sämre sociala skyddsnät än andra unga. Det finns en utbredd psykisk ohälsa när det gäller trygghet så känner man sig mindre trygg både hemma i skolan och på fritiden än vad andra unga gör.

Och man känner i mindre utsträckning än andra unga att man kan tala med vuxna i sin omgivning.

Man visar också fler symptom på psykisk ohälsa. Men att det saknas mötesplatser för hbtq personer i landsbygden är inte mer än en generell konsekvens av att det är färre personer

som bordär och att det kanske generellt settsaknas mötesplatser för unga i många kommuner attdet är en del av en större problematik. Jo,delvis tänker jag. Men jag tänker att proportionerna är helt missvisande och felaktiga. Eller är det om man skulle se det proportionerligt så är det fel skulle jag säga. Men det finns ju unga queera personer överalltoch det spelar egentligen ingen. Jag tyckervi får släppa siffrorna lite grann,för om det finns en personi en glesbygd så måste den ha någonstans åtta vägen och där är en plats. Det kan juvara en vanlig fritidsgård, men det finns där det finns kunskapoch representation, något att se sig i.

Jag tänker att vi får setill personen och det finns behov och det finns ju queera personer överallti landet och därför behöver de ha någonstans att ta vägen.

Sofia. Du driver som sagt det här projektet Lesbisk plats. Vill du berättalite grann om det och hur det kommer sig att ni startade det projektet?

Absolut. En plats i ett treårigtprojekt som började nu i september 2021och det börjadeliksom i att vi såg behovetav att ha nya metoder för att skapalesbisk organisering på landsbygden för vi inom lesbiskmakt. Det är arbetet i fleraår som verksamhetsutvecklare i ordinarie verksamhet. Då sågvi just det här behovet av att det inte funkar på samma sätt i landsbygd somdet gör i storstad och att det därför behövs specifika

verktyg och metoder för att möjliggöradelaktighet där. Så det är det. Projektet kommer fokuserapå ung lesbisk organisering på landsbygden.Så vi ville liksom ge ett smörgåsbordav verktyg till unga, lesbiska och queeraså att man kan öka sin delaktighet där man boroch vara med och påverka sina levnadsvillkor helt enkelt.

Du nämnde det här att de metoder som ni brukar jobbamed i organisationen funkar inte riktigt på samma sätt när man ärlandsbygd. Hur tänker ni nu då? Ja,men nu kommer vi börja med en kartläggning där vi kommer vända oss till projektets målgrupp och sevad som är viktigt för målgruppen och hur

hur behovet ser ut generellt för att rama in det lite och sen kommer vi genomföraträffar där deltagarna har möjlighet att träffa varandra och skapa kontakter sinsemellan. Målet. Ett av målen med projektet är att skapa ett nätverk så att unga, lesbiska och queerasom bor runt om i landet på landsbygd kan känna att man hör till någonstans och man har ett nätverk att bolla saker med. Just det, man pratar just om, om HBTQcommunityt eller olika communities så att det är en viktig del av just när man kommer ut som HBTQ person. Att man har en delaktighet i det här communityt och att det finns ett nätverk som du nämner.

Är det viktigt att det finns specifika landsbygd och communities för HBTQ personer? Ja, jag tror det är jätteviktigt. Dels är det jätteviktigt att ha ett generellt community skulle jag säga, där man kan spegla sig i reflektionerna av hur man vet vem man är och vem man älskar och hur man uttrycker sig och så vidare. Men sen tror jag absolut att man går ner på mer detaljer, detaljer, erfarenheter så att säga. Det skiljer sig mycket storstad och landsbygd och att

det är på samma sätt som det finns separatistiska rum för personer, till exempel

Indigenous people och kallar så även för landsbygd. För specifika erfarenheter kräver specifika rum, skulle jag säga. Det är alltid stärkande att kunna reflektera sig i i detalj med andra personer. Behövs det fysiska mötesplatser? Verkligen? Går vi inte mer och mer mot ett digitaliserat samhälle och att det är de digitala mötesplatserna som är viktiga? Jo, jag skulle säga att båda behövs både digitala, fysiska och att de kompletterar varandra. För digitala forum är alltid varit viktiga för queera personer. Om man har bott långt bort ifrån varandrageografiskt. Men det är också jätteviktigt att ses i RL. Fysiskt för de själva relation. Byggandet går mycket fortare där och till tron

och så. Men jag skulle säga jag tycker att de kompletterar varandra och att vi behöver båda.

Ni har ju nämnt till exempel fritidsgårdarna som att det här kan vara en mötesplats. Men vems ansvar är det att det finns mötesplatser för HBTQ personer? Skulle ni säga om vi

pratarspecifikt landsbygd kommuner? Ja, det är ju i första hand beslutsfattare, det finns ju.

Det är ju så att unga ungdomspolitiker, det är jusektor så övergripande och det berör så många olika områden.

Utbildning och arbete och hälsa och kultur. Och då måste man se till som beslutsfattare att ge unga möjligheter att träda in i vuxenvärlden

och att det påverkas väldigt mycket av hur samhället är utformat. Men det är ett kommunalt ansvar. Skulle säga att. Det. Är ett kommunalt ansvar. Det kommer ju liksom det.

I regeringens nya strategi för en hållbar utveckling så står det ju att ungas demokratiska färdigheter och kompetenser bör utvecklas och deras deltagande och delaktighet i demokratin bör främjas. Det är ju ett regeringsuppdrag som

går ut till kommunerna och som kommunerna behöver ta ansvar till att verkställa. Men. Just nu. Så som det ser ut så är det ju väldigt många HBTQ organisationer i civilsamhället som tar stort ansvar för de här mötesplatserna och driver en stor del av den här mötesplatsen. Sofia Vad säger du? Vem behöver ta ansvar för det här? Nej, men jag är helt med bland annat. Man behöver se helhetsgrepp. Det är ju

regeringen som sällas ner. Och precis som du där Anna säger så tar ju civilsamhället mycket på sina axlar just när det gäller de här expert

områdena om man säger så. Det finns jättemycket kunskap och erfarenhet inom civilsamhället just kring hbtq frågor och jag tänker att just det samarbetet och att det är ansvaret som vi tar inom civilsamhället måste erkännas mer och mer. Och då pratar jag i termer av längre att mer långsiktig finansiering och så vidare. För vi många organisationer går på statsbidrag som är årliga och att skapa

de förutsättningarna för att det ska vara mer långsiktigt och hållbart är jätteviktigt

där. Vad skulle du säga? Varför är den här frågan om och mötesplatser för HBTQ personer viktig uret

landsbygdsutveckling perspektiv? Varför det här? Varför är det här en viktig landsbygd? Fråga. Med rätt förutsättningar

kan ju unga forma sina egna liv, men såklart också bidra till en positiv samhällsutveckling och utveckla

livsmiljöer på landsbygden. Där behövs så många. Det behövs en bredd på olika slags människor.

Ju fler och ju större variation, desto bättre för ett samhällsklimat så att

säga. Jag ser det som ett stort ansvar för en hållbarhet i längden.

Ni på museer, ni jobbar ju med att erbjuda stöd till den som driver en mötesplats, till exempel för att göra den mer inkluderande för hbtq personer. Kan du berätta lite kort om vad det finns för stöd och sök och vilken hjälp man kan få?

Ja, det finns ju ett väldigt bra stöd. Material som vi har tagit fram som en öppen fritidsverksamhet om HBTQ normer och inkludering och i den så får man ju lära sig mer om målmedvetna arbetssätt och man får konkreta tips för hur man kan göra inkluderande

mötesplatser. Vi har också tagit fram en samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället som hjälp. Det är ett verktyg för planering, kan man säga. Om man vill gå in i ett samarbete så kan man få hjälp för att få en gemensam bild av vad har vi för förutsättningar? Hur ser vår målgrupp ut? Vad är syftet?

Det finns också att hitta på hemsidan. Håll också utkik efter våra. Vi har ju utbildningar och konferenser och så på mc 1C där man får mycket stöd och hjälp.

Även om det kanske saknas specifika HBTQ mötesplatser på många, många orter, inte minst ute på landsbygden, så kan det finnas andra föreningar. Jag tänker att ni ska få ge era bästa tips för hur man kan göra sin egen förening mer inkluderande. Oavsett om det handlar om en bygdegård eller en fritidsgård eller en församling i en kyrka eller en idrottsförening eller vad det nu kan vara, skulle jag kunna ge tre bästa tips för att skapa en mer inkluderande förening. Vi börjar med Sofia.

Absolut. Först och främst talardom av andra organisationer och mötesplatser som besitter den kunskap som kanske saknas

inom sin egen organisation. Låt de unga sätta agendan.

Tycker det är viktigt att skapa

ett rum och därefter låta unga sätta agendan och till sist att

alltid utgå från att alla erfarenheter redan finns i rummet. Och

med det menar jag att vi inte kan utgå från att alla ingår i normen utan att vi när vi äri ett rum, att där ska vi utgå från att alla erfarenheter finns. Att det är mina tre bästa tips. Utgår från att det finns hbtq personer med i föreningen redan nu. Precis där andra säger du, vad är dina bästa tips? Ja då skulle jag säga att skapa tydliga strukturer. Alltså gärna planerade aktiviteter. Kanske inte hela tiden, men det är något som framkommer att det känns otryggt när man inte riktigt vet vad som ska ske. Att planerade aktiviteter och varierande och sedan att andra ska säga det. Försök att utan att förringa det faktum att många hbtq personer kanske mår dåligt och bär på svåra saker ändå försöker att fokusera på det friska i deltagarna och det bidrar till en positiv mötesplats så att man kanske tar lite svåra samtal vid sidan av eller hänvisas om det är allvarligt kanske hänvisa till rättsinstans som är för stort att bära eller saknarkunskap. Och det sista är väl att tänka på att säkerheten kanske allra inte minst ute i landsbygden, att det inte alltid är så att man kan visa helt öppet var den här platsen finns, utan det kan man behöva skydda mötesplatsen och deltagarna. Det kan vara så enkelt som att du behöver möta upp vid en busshållplats eller på andra sätt skyddas. Man tänker på säkerheten kring de här mötesplatserna. Och det får bli sista ordet i dagens avsnitt. Stort tack där Nashville från er museichef och stort tack Sofia Skoglund från organisationen Lesbisk makt för att ni var med i den landet. Och lycka till med fortsatt arbete! Stort tack!

Det här en podd som produceras av Landsbyggsnätverket. Redaktörer är Ingrid Whitelock och jag heter Håkan Montelius säger Tack och på återvändande.